

Stichting

Charilove NL

Van de voorzitter

Wat is er niet mooier dan vlak voor de kerst op Schiphol staan om Dineke en Joke op te halen die terugkomen uit Nigeria? Hun stralende gezichten, lachende ogen, de positieve energie. Zo kwamen ze door de douane. Het was alsof ze een "stukje Charilove" meenamen.

Het is moeilijk te omschrijven. Het was een gevoel van blijdschap, dankbaarheid en liefde voor de kinderen dat ik zag. Gelijk bij de koffie kwamen de verhalen. Over de verzorging van de kinderen waar ze aan mee hadden geholpen, de spelletjes die ze met de kinderen hadden gedaan, de enorme inzet van Chris Omusi, de gastvrijheid van de Board members van Charilove Nigeria. Het was teveel voor één kopje koffie! Respect voor wat Dineke en Joke hebben bijgedragen.

Chris is enorm dankbaar voor de steun die hij uit Nederland krijgt. Niet alleen de financiële bijdragen, maar vooral ook de morele steun. Het doet hem en de mensen die bij Charilove werken heel erg goed dat er mensen zijn die aan hen denken. Het leven in Nigeria – ik schreef het al vaker – is hard. Chris bericht hier regelmatig over. Wij wonen in een land waar alles goed is geregeld. Het doet je steeds weer beseffen hoe anders het kan zijn.

In deze Nieuwsbrief leest u wat er met uw donaties allemaal tot stand is gekomen. Namens het bestuur van Charilove Nederland, maar vooral ook namens Chris Omusi bedank ik u graag voor uw bijdragen.

En wilt u de foto's en het verhaal van Joke en Dineke nog een keer van henzelf horen, komt u dan zaterdag 17 maart aanstaande vanaf 15.00 uur naar de donateursmiddag in de Oude Kerk in Rijswijk. U bent van harte welkom. Wij kijken uit naar uw komst!
En ook dit jaar hopen wij natuurlijk dat u Charilove blijft steunen!

Erika Priebee



Op de koningsmarkt voor Charilove

Ik vind het elk jaar weer superleuk om mee te doen. Ook al werkt het weer niet altijd mee. Ik doe het al zo lang als ik me kan herinneren. Ik vind het altijd leuk om te schminken en oma's beroemde koekjes zijn ook geen slechte beloning. Het is ook altijd gezellig om met zijn alle op de markt de staan, in het speciaal mijn nicht daarmee is het altijd super gezellig. Ik heb door de jaren heen ook heel wat spullen van mezelf verkocht. Het fijnste vind ik ook als je aan het einde van de dag het geld telt en denkt: hier kunnen ze heel veel goede dingen mee kunnen doen.



Anouk Rodenburg op de koningsmarkt.

Reis naar Nigeria

We zijn terug uit Nigeria en het was helemaal geweldig! Het grote verschil met andere keren was dat we nu op het terrein een kamer hadden zodat we meer met en voor de kinderen die er wonen konden doen. Dit hield in: 6.00 uur op, kinderen wassen, tanden poetsen (allemaal tegelijk in de "badkamer" en met bakjes water inzepen en afspoelen), ontbijten, medicijnen delen en zorgen dat ze om 8.00 uur in de klas zaten. Daarna onszelf wassen, eten en rond 10.00 uur weer naar de kinderen. Er wonen nu 11 kinderen (maar dat kunnen er morgen zomaar meer of minder zijn) en 3 vrouwen die de kinderen verzorgen, veel te weinig! Eén van hen, Ruth een meisje van ± 14 jaar, is zelf ook leerling. Zij is doof, kan niet praten en werd ± 3 jaar geleden op straat gezien door het "bananenvrouwtje" van Chris. Zij had haar al vaker, ook 's nachts, zien dwalen en vroeg Chris om raad toen Ruth in een nacht meerdere malen verkracht was. Hij nam Ruth mee naar Charilove, gaf haar een bed, eten en ze ging naar de dovenklas waar ze gebarentaal leerde. Na een paar dagen was ze verdwenen. Weken later werd Chris gebeld door een man uit Lagos (± 300 km. van Benin) die haar had gevonden. Hoe ze daar gekomen was blijft een ?. Eén van de vrouwen die bij Charilove woont, had haar het telefoonnummer van Chris gegeven en dat briefje had ze in haar hand. De man zette haar in een bus naar Benin en Chris wachtte haar daar op. Maar ze kwam niet aan..... Dagen later kwam ze bij Charilove aangelopen en sindsdien is ze er. Hoe heet ze echt? Hoe oud is ze? Wie zijn haar ouders?? Waar komt ze vandaan??? En dan is er Charilove!!!..... Dit is één van de schrijnende verhalen achter deze kinderen.



Miracle en Abraham in de kerk.



De vaste bewoners aan het ontbijt.

Een aantal dove en lichamelijk gehandicapten kinderen krijgt les, maar de meesten van hen kunnen dit vanwege hun verstandelijke beperking niet aan. In de loop van de ochtend gingen wij dan met ze zingen, kleuren of andere spelletjes doen.

Twee stevige knullen zitten permanent in een rolstoel en hun verzorging is zwaar. Sinds kort komen studenten fysiotherapie deze jongens behandelen. O.l.v. een arts en fysiotherapeut wordt geprobeerd om vergroeide benen weer recht te krijgen. De reactie van de kinderen gaat door merg en been. Onze voorraad paracetamol is hier aardig geslonken. De kinderen die alleen overdag komen (± 90) starten om 8.00 uur en worden rond 15.00 uur weer opgehaald. Dat kan net zo makkelijk 17.00 uur zijn, afhankelijk van de ouders of andere familie. Soms wordt een kind helemaal niet opgehaald, kruipt dan 's avonds ergens in een bed en dan maar hopen dat ze de volgende dag opgehaald wordt.....

Vanaf half december hadden de schoolkinderen vakantie dus lekker rustig voor "onze" kinderen. Natuurlijk zijn we zondags naar de kerk gegaan en we hebben de nodige bezoeken afgelegd aan officiële instanties b.v. de aartsbisschop en de gouverneur. Tijdens het bezoek aan de gouverneur hield Chris een toespraak en ook wij mochten ons zegje doen met als doel financiële ondersteuning van de overheid. Dit leverde de toezegging op dat er een tegemoetkoming komt voor leraren en een nurse voor de kinderen die er wonen. Dit is super. Er is een tekort aan goede leerkrachten. Ze zijn er wel maar blijven nooit lang omdat ze bij Charilove heel weinig verdienen. Zodra ze elders een dubbeltje meer kunnen krijgen, vertrekken ze. Logisch! Een vaste nurse is ook hard nodig om bijvoorbeeld regelmatig medicatie te delen tegen epilepsie en de gezondheid van de kinderen in de gaten te houden.

Nieuwsbrief februari 2018

Er zijn ook youthcorpers, jonge mensen die na hun studie een maatschappelijke stage van een jaar moeten doen. Zij krijgen een geringe vergoeding van de overheid en vertrekken na dit jaar om een vaste baan te zoeken. Een enkeling blijft nog even als leraar.

Naast de officiële bezoeken bezochten we ook familie, vrienden en bekenden waarvan we er inmiddels al heel wat kennen. Daar werden we meestal uitgenodigd voor lunch of diner en het was altijd gezellig. Ze zijn zo gastvrij, warm en hartelijk en doen veel voor Charilove!!

De elektriciteitsvoorziening is nog steeds bar en boos. Een paar uur per dag is veel, soms 3 dagen helemaal niet. Dit heeft ook consequenties voor de watervoorziening. Ze moeten dan emmers water aan de overkant bij het ziekenhuis kopen. Dankzij de giften uit Nederland is er een nieuwe generator aangeschaft die tijdens ons verblijf geleverd werd. Chris is er zo gelukkig mee....!!!

Willen jullie meer weten over deze reis, ga dan naar www.charilove.nl, daar vind je alle reisverslagen en nog veel meer foto's.

Namens de kinderen, Chris, boardmembers van Charilove: heel hartelijk dank voor jullie meeleven en steun!!

Dineke Keizer en Joke van Campenhout
december 2017



Joke doet mee met een kaartspel.

**Zaterdag 17 maart 15.00 uur
donateursmiddag in de Oude Kerk
te Rijswijk**



Kleuren is altijd leuk.



Abraham Babiker bakt koekjes.

Koekjes bakken voor Koningsdag. Is altijd een leuke activiteit. Wij helpen oma om ze te maken. En met Koningsdag hebben we er allemaal zin in om naar de markt te gaan. We nemen van alles mee. Speelgoed, schminken gaan we doen. Alles moet worden verkocht. Tot in de middag zijn we bezig. En als we thuis komen gaan we het geld tellen wat we opgehaald hebben voor Charilove.

Een mooie dag was het weer in 2017.

*Op naar de Koningsmarkt 2018.
Groet van Abraham.*



SCHONE DROMEN EN DE REALITEIT

Het is goed dat onze bestuursleden regelmatig Nigeria bezoeken. Niet alleen om de contacten met Chris te onderhouden en helpende handen toe te steken, maar ook om te ervaren dat Nigeria geen Nederland is... Er dreigt immers altijd gevaar dat je vanuit je Hollandse leunstoel oplossingen gaat bedenken die dáár voor geen meter werken. Neem nu de energievoorziening in Benin City. Regelmatig valt de stroom uit en je moet maar afwachten wanneer het licht weer aangaat en internet het weer doet. Een dagelijks probleem voor onze mensen daar. Kunnen wij iets betekenen?

Ja dus! Nederland is belegd met zonnepanelen! En in Nigeria schijnt altijd de zon! Eureka! Probleem opgelost!

En toch werkt dat niet. Als bestuur hebben we ons serieus over die mogelijkheid gebogen. En nee, we doen het niet. Het blijkt namelijk dat zonne-energie in Nigeria nauwelijks wordt toegepast. Willen wij dan trendsetters worden? Opnieuw: nee.

Natuurlijk kun je daar wel ergens panelen aanschaffen. Maar een feit is, dat ter plekke de expertise ontbreekt. Ze moeten vakbekwaam en hufterproof geplaatst worden. Ze moeten onderhouden worden, en gerepareerd als dat nodig is. En daar hebben wij geen zicht op. Alom werd ons daarom afgeraden hiermee verder te gaan. En vanuit ons verre Nederland hebben we toen maar een wijze beslissing genomen: géén panelen!

In plaats daarvan hebben we Chris blij kunnen maken met een nieuw aggregaat. Het werkt op benzine en kan het hele terrein van energie voorzien. Akkoord, benzine kost geld en zonneshijn niet, maar dit leek ons toch de meest wenselijke oplossing. Aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. En de ontvangst? Chris steekt zijn duim voor ons op!

Ruud Poortier



Dineke met Rucaweh.



Leslokalen en de keuken.



Chris met de nieuwe generator.

Adres en donaties

Voor meer informatie: www.charilove.nl
Wilt u inzage in de financiën, laat dit dan weten.
Wij sturen u dan de jaarrekening toe.

Het bestuur van Charilove Nederlands bestaat uit:

Erika Priebee
Ruud Poortier
Adri Rodenburg-Kool
Joke van Campenhout
Dineke Keizer
Yvonne van Domburg

Adres: Frederiklaan 57a
2281XM Rijswijk.
E-mail: info@charilove.nl
Kamer van Koophandel Den Haag nr. 27373147.
*Wilt u iets doneren aan de Stichting Charilove?
Elk bedrag is welkom op bankrekeningnummer
IBAN: NL10 TRIO 0198 3144 18
BIC: TRIONL2U
t.n.v. Stichting Charilove Nederlands te Rijswijk.
Uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting!*