

Stichting

Charilove NL



Het nieuwe slaapverblijf voor de kinderen



2013: een mooi jaar

2013 is in veel opzichten een mooi jaar geweest!

Met uw bijdragen en een aantal mooie giften in Nigeria zelf heeft Chris zijn droom kunnen verwezenlijken en een slaapzaal gebouwd voor de weeskinderen van Charilove.

Ook in Ossiomo – het lepradorp op ongeveer 20 kilometer van Benin-City – is hard gewerkt. Tijdens het verblijf van Joke in 2011 werd de eerste paal in de grond geslagen voor een eetzaal voor de 200 schoolkinderen die iedere dag via Charilove een maaltijd krijgen. Nu staat er een eetzaal en hoeven de kinderen niet meer in de brandende zon te eten. Ook wordt de laatste hand gelegd aan een computercentrum zodat er weer meer kinderen kans krijgen op een goede opleiding.

Chris Omusi is nog steeds de drijvende kracht achter het project. Een beroemde uitspraak van hem is dat je "groot moet dromen, want dan komen er kleine dingen uit". Intussen is een aantal van zijn dromen gerealiseerd.

Het plan is om in 2014 weer naar Charilove te gaan om alle projecten met eigen ogen te zien en plannen te maken voor de toekomst.

Wat zal het mooi zijn om kinderen van Charilove in de slaapzaal in hun stapelbed te zien liggen. Of om de leerlingen van de lokale school in Ossiomo achter de computer te zien zitten of te zien genieten van een goede maaltijd.

Wat voor ons allemaal vanzelfsprekend is, is daar een luxe.

In 2014 gaan we geld inzamelen voor de afbouw van de keuken en een eerste verdieping op de slaapzaal zodat daar de vrijwilligers van het project kunnen verblijven.

Dank u wel voor al uw bijdragen, wij vertrouwen erop ook in 2014 weer op u te mogen rekenen!

Erika Priebee
voorzitter



De eetzaal in Ossiomo

Nieuws uit Nigeria

Ik wil u allemaal bedanken voor de liefde en zorg die u zo trouw toont door uw donaties. God zegene u allen voor uw inzet. Van onze kant doen wij ons uiterste best elke donatie goed te besteden.

Ik heb het erg druk gehad in de afgelopen paar maanden om te zien dat we alle projecten in Ossiomo voltooien. We streven ernaar om de projecten te voltooien voor het eind van het jaar. Wij hebben recent een eetzaal afgebouwd. Deze is onlangs ook ingezegend door een priester. Het plan is om het "Computer Education Centre" op 19 december aanstaande te openen. Dat is de dag dat we ook ons Kerst- en einde jaarsfeest vieren. Het idee van dit jaar is om alle Charilove kinderen van Benin-City naar Ossiomo te brengen voor dit samenzijn. Dit zal voor het eerst zijn. Wij hopen om ongeveer 450 kinderen bij elkaar te krijgen. Ik kan mij voorstellen dat ze allemaal erg enthousiast en blij zijn.

Tot slot, wij kunnen heel goed een vrijwilliger gebruiken bij Charilove. Wij hebben behoefte aan een IT-specialist die kan helpen om het Computer Centre verder in te richten.

Dank u wel voor alles dat u voor Charilove doet!

Chris Omusi

Verslag activiteiten 2013

In 2013 zijn er veel mensen actief geweest om Charilove in de belangstelling te brengen met als doel geld in te zamelen voor diverse projecten. Zowel van binnen als buiten het bestuur werd enthousiast meegewerkt aan de organisatie en uitvoering van uiteenlopende initiatieven.

In het eerste kwartaal is er hard gewerkt aan de filmproductie met een mooi resultaat. Deze films worden regelmatig gebruikt bij presentaties. Het geeft een sprekend beeld van Charilove en de situatie ter plaatste.

Op 12 februari waren we uitgenodigd bij Soroptimisten in Rijswijk om een presentatie te verzorgen (de Soroptimisten is een serviceclub, die projecten en goede doelen ondersteunt).



Donateursmiddag

Van september 2012 tot september 2013 heeft de Westerkerk op het terrein van het Westerhonk in Monster, wekelijks de opbrengst van de collecte ter beschikking gesteld aan Charilove.

Het Westerhonk is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Gedurende dit jaar hebben wij 3x tijdens de zondagdienst die door cliënten, hun familie en/of verwanten wordt bezocht, aan de hand van foto's en film over Charilove mogen vertellen. Het waren mooie bijeenkomsten.

1x per kwartaal stelt het verzorgingshuis Onderwatershof in Rijswijk ons in de gelegenheid Charilove te presenteren tijdens de weekdienst. Hier maken we dankbaar gebruik van en de bijbehorende collecte nemen we hierna graag in ontvangst.

In zowel de Oude als de Nieuwe Kerk in Rijswijk wordt regelmatig gecollecteerd voor Charilove. We zijn deze Diaconie dankbaar dat zij Charilove nog steeds financieel steunt.

Ook de Bethelkerk in Scheveningen draagt Charilove een warm hart toe. Op 12 mei kwam de collecte weer ten goede van Charilove. Zowel tijdens als na afloop van de dienst is er altijd warme belangstelling voor ons project, dat zich vervolgens uit in de gulle gaven.

In september vond de overdracht van de nieuwe website plaats. Deze is tot stand gekomen dankzij de hulp en adviezen van nieuwe en bekende enthousiaste vrijwilligers met kennis van zaken. Kijkt u zelf maar!! www.charilove.nl

Op 6 oktober 2013 mochten wij in de Doortocht, kerk in Zoetermeer, na de mis Charilove presenteren. Er werd aandachtig gekeken en geluisterd en men was zeer geïnteresseerd wat o.a. bleek uit de gestelde vragen. De Paaskaars van 2013 werd volgens traditie verloot en de opbrengst van de loten kwam geheel ten gunste van Charilove. Daarnaast werd er bij de uitgang ook nog gecollecteerd wat bij elkaar een mooie opbrengst gaf.

Op zaterdag 12 oktober 2013 was er een donateursmiddag in de Oude Kerk in Rijswijk. Met tromgeroffel werden de gasten ontvangen. De stiltezaal in de Kerk was bijna te klein om alle belangstellenden te herbergen. De middag werd geopend met een korte terugblik op het ontstaan van de Stichting. Tijdens deze middag werd het openingsritueel van de nieuwe slaapzaal die in september jl. in gebruik is genomen, op een bescheiden manier nog eens over gedaan. Tot slot werd de nieuwe website gepresenteerd! De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.



Een gulle gift van Between Us



Op 9 november mochten wij na afloop van het jubileumconcert van de Stichting "Between Us" in Hotel Atlantic, Kijkduin een enveloppe gevuld met € 600 voor Charilove in ontvangst nemen. Deze Stichting zamelt geld in voor familiebezoeken in hartje Rusland. Aan het einde van het jaar wordt, als de centjes het toelaten, nog een ander goed doel met een donatie bedacht. En dit jaar was dat Charilove! Dat was een mooi slot van een overigens gezellige en afwisselende muziekkavond. Uiteraard zijn wij van harte dankbaar voor dit grote en gulle gebaar.

Eind november hebben dames van de "Creaclub Bij Ons", in Rijswijk van oude liedboeken egels gevouwen. Deze egels zijn verkocht in de Oude kerk van Rijswijk. Dit leverde 150 euro voor Charilove op. Geweldig toch?!

Joke van Campenhout

Adres en donaties

Meer weten? Neem dan contact met ons op!
Wilt u inzage in de financiën, laat dit dan weten.
Wij sturen u dan de jaarrekening toe.

Adres: Frederiklaan 57a,
2281 XM Rijswijk.
Internet: www.charilove.nl
E-mail: info@charilove.nl

Kamer van Koophandel
Den Haag nr. 27373147
Charilove is lid van
koepelorganisatie Partin.

*Wilt u iets doneren aan de Stichting
Charilove? Elk bedrag is welkom op
bankrekeningnummer
IBAN NL10 TRIO 0198 3144 18
BIC-nummer TRIONL2U.
t.n.v. Stichting Charilove Netherlands
te Rijswijk.
Uw gift is aftrekbaar van de
inkomstenbelasting!*

